

Hummelstad den 6 januari 1925.

Bästa kusin!

Jag tänkte skriva och tala om, huru jag firade julaftonen. När jag hade stigit upp på morgonen drack jag kaffe. Sedan gick jag och gav kaninerna. Efteråt gick jag åt skogen för att söka en julgran. Jag fick sällskap med Karlsson, om du känner igen honom. Vi gingo till Brinkhagen. Där funno vi vår sin julgran. När jag kom hem, och mamma fick se granen, sade hon att det var den vackraste gran vi haft, sedan vi kom till Hummelstad. Sedan fick jag doppa i grytan. När jag hade gjort det, fick jag gå åt affären och handla. Då jag kom hem, klädde mamma och jag julgranen. Vi hade så mycket att hänga på den, så att den blev så fin. Då vi åto kvällsmat, hade vi granen tänd. Jag hade skickat efter ett spel hos Alma Johansson. Det är en av flickorna, som mjölkar med nere vid gården. Spelet var avsett att sättas i toppen på en gran. På vardera sidan av spelet äro två klockor, som sitta på två metallstänger. Och så är det fyra änglar, som ha var sin metallbit i handen. Oppe i toppen är det som en vindsnurra, och ovan på den står en ängel. Inunder är det plats för tre ljus. När de brinner, så går snurran. Då slår metallbitarna emot klockorna. Då uppstår ett klingande ljud. Nu får jag avsluta mitt brev för denna gången. Skriv snart!
Kära hälsningar från din kusin Göte.

Juldagsmorgon 1925.

Jag steg upp klockan 4 på morgonen och klädde mig. För jag hade fått lov utav Herr Torén, att jag skulle få följa med till julottan, om det blev plats i släden. Han hade lovat sina statare skjuts. Sedan jag hade druckit kaffe, gick jag ned till stallet, där de höllo på med att sela på hästarna. Vi skulle åka klockan 5, det började klockan 6 i kyrkan. Vi voro 9 stycken. När vi kommo dit, var det så mycket folk, så att vi fingo stå, och hästarna fingo stå bundna vid gärdesgårdarna. I kyrkan höll det på en timma. Så att det var ännu lite mörkt, när vi foro hem. När vi kommo hem, var klockan halv nio. När jag kom in höllo de på att äta frukost. Sedan jag hade ätit, gick jag och gav kaninerna. Sedan satt jag och läste i jultidningarna, som jag hade fått från Stockholm.

Detta har Göte Lindh skrivit som uppsats i Hummelstad skola. Göte var född 22 sep. 1911. och var en tid bosatt med sina föräldrar John och Hilma i Staten i Hummelstad gård.

Leif Nilsson 1995