

# Kogaråsen

Vi är nu samlade vid det som var Hummelstad IF:s stolthet nämligen fotbollsplanen Kogaråsen.

Men lite historisk återblick.

Den 20 augusti 1929 bildades Bollklubben Falken. Senare namnändrades klubben till Hummelstad IF. Fotbollsplanen som låg i Frösvi och användes i nästan 30 år.



1946 togs frågan upp om en ny plan med förslag om placering vid Brommelängen. Men inget beslut togs då.

Frågan om en ny plan återuppväcktes 1952 och året därpå togs beslut om att bygga en ny plan där vi nu befinner oss. Marken inköptes av Harald Inger. En arbetskommitté bestående av Bertil Johnsson, Helge Pettersson och Per Edman bildades.

Efter stora ideella arbetsinsatser stod planen färdig för invigning. Vackert belägen med utsikt över Kogaren med Hallingebergs kyrkby i bakgrunden.

Den 28 juli 1957 hölls invigningen. Publiken bestod av ca 900 personer. Upphovsman till namnet Kogaråsen var Inge Johansson i Gröndal, alltså min far. Som pris fick han 25 kronor och för dom köpte han en kvinnobyst i Assar Johanssons lanthandel.

Invigningen inleddes av Ankarsrums Blåsorkester, sedan höll kommunalnämndens ordförande Rudolf Mattsson tal och uppträdande av en gymnastikgrupp från Vimmerby. Diplom delades ut till Edman, Bertil och Helge. Sedan spelades en fotbollsmatch av ett förstärkt HIF mot IFK Västervik. Gästerna var ofina att vinna med 3-0.

Åren har gått och den 24 november 1972 upphörde HIF och slogs samman med Blackstad IF. Torvalla i Blackstad blev rätta planen och Kogaråsen användes

som träningsplan. Det avtog mer och mer och till slut återköptes marken till stamfastigheten.