

# Julgran i Hummelstad!

Lördag

26 november 1988



Det är nu 20-talet år sedan man i Hummelstad hade någon allmän julgran på plats i samhället men nu tänkte Stig Johansson att det kunde vara på tiden med en julgran i Hummelstad igen. Någon kommunal gran var ju inte att tänka på men kanske att kommunen ändå kunde släppa till en ljusslinga. Hummelstads byalag kopplades in för att göra en förfrågan men fick svaret att kommunen bara hade ljusslingor till sina egna granar.

Som så ofta förr när det gäller landsbygden äger ordspråket "själv bästa dräng" fortfarande sin aktualitet. Eldsjälen Stig Johansson tog penna och en teckningslista och gick runt bland befolkningen i Hummelstad för att få in pengar till en egen granbelysning. Han mötte fint gensvar och en egen belysning för närmare 3 000 kronor kunde inköpas.

Men julgran då? En sådan skänkte bröderna Karl-Åke och Anders Bäckmark i Mjöltorp. De fällde granen och transporterade den till uppställningsplatsen vid Bil-Mekano på Lars-Göran Anderssons tomt.

Genom också byalagets försorg står nu en fin gran och lyser även i Hummelstad. Granen kommer så småningom att dansas ut och då blir det extra festligt i Hummelstads samhälle.

HUBERT FRISK

Foto: Hubert Frisk

Det var 20-talet år sedan någon allmän julgran restes i Hummelstad men på lördagen var det åter dags också nu i egen regi. Till våders i traktorsskopen har Lars-Göran Andersson och Karl-Åke Bäckmark gått.



# Granen utdansad i Hummelstad

På fredagskvällen dansade hummelstadsborna ut sin gran och det var nog 20–25 år sedan

man gjorde något sådant senast. Nyckelbergstomten letade sig ut för berget med en säck godis till

de unga i Hummelstad och de var många denna Tjugoneddag Knut.



*Det är nog 25 år sedan tomten i Hummelstad var nere från Nyckelberget men när man dansade ut granen i Hummelstad på knutsdagen så kom han ner och det var godis i säcken.*

Det är alltså en gammal tradition som nu fått liv igen och det inleddes med att en gran sattes upp före jul. Hummelstad byalag är det som ligger bakom de återupptagna traditionerna och det blev dans kring granen, visserligen en stand in, för runt den gran som lyst upp planen framför verkstaden i Hummelstad var det så geggigt att man fick dra sig lite längre upp på planen. En utkastad gran i soptunnan gick lika bra att bilda ringar omkring och det var nära hundratalet ortsbör som letade sig ner till planen och deltog i dansen.

Louis Landquist ledde sången sedan han välkomnat gamla och nya barn till kvällen. För musiken till dansen svarade Georg Andersson på dragspel. Så småningom kom tomten ned från Nyckelberget och det var länge sedan han var nere i Hummelstad. Det han hade med i säcken fick en strykande åtgång, så där var inget gammalt. En tradition har återupptagits i Hummelstad och den torde nu leva vidare.

Text och bild:  
BO SÄLLBERG

Fredagen den 13 januari 1989



# Trevlig byalagsfest i Hummelstad

I Hummelstad finns sedan några år tillbaka ett byalag, en förening utan egentlig styrelse och utan medlemsmatrikel. Den tillkom för att bli "huvudman" för Hummelstads Fritidsgård f.d. skolan, härområdet, och har även ett annat mycket viktigt syfte: att samla ung och gammal i bygden till några gemensamma aktiviteter några gånger om året.

De stående aktiviteterna är "majeldsbrännandet" på våren, familjefesten i början av augusti och dansen kring julgranen på tjugondag Knut.

Till dessa aktiviteter utses varje år särskilda kommittéer, att sätta upp programmet, så att det tillfredsställer både stora och små.

I lördags kväll gick årets familjefest av stapeln vid Kogarebadet vid Dröpstad. Festkommittén bestod av Anders och Lisa i Eka, Elsebritt och Björn i "skolan", Kerstin och Krister i Brinken samt Gunilla och Kalle i Backen.

De hade verkligen lyckats med

sin uppgift. Det grillades korv och revbensspjäll vid Kogarens strand, som sedan under stort gemyt avåts vid långborden medan småungarna under stort jubel badade och blötte ned sej i sjön.

Säcklöpning och andra tokigheter gladdes både små och stora denna sköna eftersommarskväll.

Som avslutning på skämttävlingarna skulle Hummelstads starkaste man och kvinna koras. Det gällde att sträcka ett gummi-band så långt som möjligt och här avgick Berndt i Blommevägen med segern och fick som pris en burk honung för att bli ännu starkare.

Även tjejerna prövade sina krafter men där korades ingen segrare.

När solen krupit ned bakom kyrkbyn i norr och färgat hela sjön Kogaren röd var det dags att samla ihop ungarna och åka hem efter en, som alla tyckte, mycket trevlig kväll.

THORSTEN BÄCKMARK



Små badnyfver badade hela kvällen både med och utan kläder.

15 augusti 1990

vecka 33



Knytkalas med Kogaren som bakgrund.



# Sensommarfest för Hummelstads byalag



Tisdagen den 18 augusti 1992

*Festen har börjat och matsäckskorgarna kommit fram.*

Den ägde rum vid Kogarebadet på lördagskvällen och dit hade samlats ett 60-tal personer inklusive kvinnor och barn.

En festkommitté på åtta personer hade fått i uppgift att ordna vackert väder, bord och stolar samt material för de lekar för både barn och vuxna som följde under kvällen. Kvällen blev varm och utan regn, när man du-

kade upp maten och drickat på långborden.

Badvattnet i Kogaren var väl inte särskilt varmt så de "gamla och förståndiga" höll sig kvar på landbacken och ägnade sig åt maten och drickat medan "småglina" plaskade omkring i Kogarens böljor både med och utan kläder.

En trevlig kväll blev omdömet och en trevlig form för samvarodet här med byalag, där bygdens folk kan träffas under lite ovanliga former och låta ungarna ha roligt samtidigt.

Text och bild:  
THORSTEN BÄCKMARK



Tisdag

4 maj 1993



*Karl-Åke har tänt grillbålet medan värtalaren Gunnar Helsing väntar på att framträda.*

## Firade våren i Hummelstad

Ett 80-tal av bygdens bofasta och sommarboende befolkning hade samlats i den natursköna "Brinkkullen" första maj-kvällen för att fira våren i Hummelstad.

Den stora rishögen fick ligga oanvänd nere vid sjökanten och i stället fick man ägna sig åt korvgrillning i två stora hemmatillverkade grillar.

Karl-Åke Bäckmark var grillmästare och lågorna flammade stolt när han tände kolen med miljövänlig rapsolja.

Talet till våren och Hummelstadsbygden hölls av dir. Gunnar

Helsing, Stockholm, sommartorpare sedan ett 30-tal år tillbaka.

– Är man bosatt i en Stockholmsförort har man ingen hembygd, den har min familj funnit här. Att få sommarleva i den här bygden mellan Kogaren och Långsjön, att få bada i Kogarens svala vatten och om kvällarna se ljusen från kyrkbyn, det är något att glädjas åt, sade Helsing och fortsatte:

– Här finns fortfarande bönder som håller hagar och fält i ordning, och här finns ett uppväxande släkte, det ser vi i kväll.

– Ni hummelstadsbor är att

gratulera att få bo och verka i ert Hallingeberg, vars sköna natur man kanske bäst upptäcker när man kommer utifrån.

Helsing avslutade sitt inspirerande och välformade värtal med att föreslå ett fyrfaldigt leve för hembygden och Sverige. Sedan grillades det korv i långa banor, och när skymningen föll dracks det medhavda matsäckskaffet upp, medan småfolket sköt knallskott nere vid sjökanten.

En minnesvik och ljum försommarkväll var till ända.

THORSTEN BÄCKMARK





Bo Johnsson med sina nordsvenska hästar. Foto: Lena Pettersson

## Byfest i Hummelstad

På lördagskvällen hade Hummelstads byalag inbjudit till den årligen återkommande byfesten. En aktivitet, som tillsammans med vårbrasan och juldansen, blivit en tradition sedan tio år tillbaka.

Ett 90-tal fastboende, sommargäster och inbjudna i alla åldrar, samlades vid Kogarbadet. Med ett par timmars försening,

på grund av ett kraftigt åskväder, kunde man så småningom få fyr på den stora grillen, och var och en kunde tillaga sin egen köttbit.

Kvällen förflöt sedan med trevlig samvaro kring borden. För dem som ville så fanns det möjlighet att tävla i kanotpaddling. Någon vinnare blev det dock omöjligt att utse då de täv-

lande ägnade sig åt diverse tjuvtricks, och frågan är om inte en viss form av dopingpreparat även fanns med i bilden.

För dem som ville ha lite lugnare aktiviteter fanns det möjlighet att gå en tipspromenad eller att åka i vagn, efter Bosse i Kälkestads fina nordsvenska hästar.

LENA PETTERSSON