

Hatterboleden

Ca 5 km. Leden är markerad med blå färg.

Den här stigen gick barnen i Hatterbo och Hagstorp till skolan i Hummelstad till ca 1937. Förr var stigen en smal körväg som brukades till både kyrkan, affären och skolan, som både då och nu var samlingspunkt för tillställningar och möten. Vi i Byalaget önskar dig en trevlig vandring i gamla tiders fotspår, och ger en liten guidning på färden. Lycka till!!

1.

På vänster sida låg här ett hönshus med hönsgård som brukades av Emmy Karlsson i Staten. Vid det stora stenblocket på vänster sida nere i backen stod bikupor av halm som Emmys man Hjalmar ägde.

2.

Här låg "Staten". Där bodde arbetare på Hummelstad gård plus många, många fler genom åren. Den siste som bodde här var Hjalmar Karlsson, allmänt kallad "Hjalle i Staten". Staten brändes ner 1970 av Brandkåren på uppdrag av Domänverket numera Sveaskog. Till vänster nere i sänkan låg ett litet skjul med cementkar i, där gårdens flaskor med mjölk kyldes innan färd till mejeriet. Där var även vattenkällan för Staten.

3.

Här ligger Grodkärr. I dess sydöstra sida finns några myrmalmsgropar.

4.

Norr om stigen ligger 2 små gravrösen. Du passerar över Lingsjövägen om ca 50 m.

5.

Stora sprickor, ca 4 meter djupa, har delat sönder bergets södra ände. Följ markerad avstickare ca 300 m

6.

Detta är Stenarebacken.

7.

Nu kommer du ut på Kungsbordsvägen som du följer åt sydost.

8.

Öster om vägen ca 30 m, uppe på berget ligger Kungsbordet. Enligt sägnen upplagt till frukostbord åt Karl X Gustaf på hans Eriksgata omkring 1654 på väg till Öland.

9.

Nu är du "vid Fridlysningen", av Domänverket fridlyst område med murgröna som numer är nästan utdöd. Området kallades förr Lortbrosveden. Strax innanför finns också en kolarspis och en kolmilsbotten. Fortsätt rakt över på Hatterbovägen och följ den ca 1 km innan du viker av till vänster.

10.

Vänster om vägen in i skogen ligger Pers kärr och Våkengölarna.

11.

Här var Hatterbogrind, gränsen mellan Hummelstads och Hatterbos ägor.

12.

På höjden till höger ca 100 m upp ligger ett stort gravröse. Väl värt ett besök.

13.

Förr fanns här en sten med inhugget årtal 1933 och med flera initialer. Troligtvis rest av de som byggde vägen.

14.

Här till höger låg ett ambulerande sågverk någon gång i början av 30-talet. Ägare var Petrus Gustavsson Hummelstad, kallad "Barkpelle". 5-6 man från Hummelstad cyklade varje dag den väg vi vandrat hit. Till vänster på ängen var ett vedskjul där Axel Johansson förvarade ved som sedan fraktades bl a till Västervik.

15.

Nu vi är framme vid Hatterbo. Förr var Hatterbo en by med flera gårdar. På 13-1400-talet bodde munkar här en tid. Ett arv från dem är pestskråpan som växer här. Ovanför skjulet finns grunden efter Axel Johanssons bostad. De sista som brukade Hatterbo var Ebba och Axel Viman 1957-61. Ladugården byggdes 1939 men förföll, rasade och brändes. 1957 kom Hatterbo i Domänverkets ägo. Huset är nu sommarställe.

Vi hoppas att du fick en fin upplevelse av en del natur och en del historia från vår bygd. Vi i Byalaget tackar för ditt intresse och ber dig lägga tillbaka färdbeskrivningen med karta i den blå lådan där du började vandringen.

Välkommen åter!

